

βιοπυρηνικά



το μέλλον του πράσινου καπιταλισμού

ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ: Η ΜΟΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Στα χνάρια του φυσιολάτρη χορτοφάγου Χίτλερ, η ελίτ του σημερινού στρατού αγωνίζεται στην πρώτη γραμμή της οικολογίας. Το πενταετές σχέδιο του Πενταγώνου (*Army Energy and Water Campaign Plan for Installations*) που εφαρμόζεται από το 2005 από το Κέντρο Μηχανολογικής Έρευνας και Ανάπτυξης του Στρατού των ΗΠΑ είναι αφιερωμένο στην ανάπτυξη “εργαλείων, τεχνολογιών και πρότζεκτ” που θα “εξοικονομούν ενέργεια”, θα “μειώνουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα” προωθώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και καύσιμα βιομάζας-βιοκαύσιμα, θα “αναπτύσσουν συστήματα ασφαλείας της ενέργειας”. Πριν μερικές μέρες μάλιστα, το *Ινστιτούτο για τη Νανοτεχνολογία του Στρατιώτη* (που ιδρύθηκε πέντε μήνες μετά την 11^η Σεπτεμβρίου 2001 στο MIT) ανακοίνωσε την πρόσφατη συνεργασία του με τους εμπνευστές των ηλιακών πυκνωτών, μια τεχνολογία που αξιοποιεί με νέο τρόπο την ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιώντας απλές βαφές στα τζάμια για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας ενός σπιτιού. Στη βόρεια Αυστραλία ο στρατός χρησιμοποιεί φωτοβολταϊκά στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του από το 2001, με στόχο να υποκαταστήσει σταδιακά το ντίζελ! Ο στρατός λοιπόν φροντίζει όχι μόνο να έχει λιγότερες απώλειες σε φαντάρους (αρκετά σημαντικό κεφάλαιο του οπλικού συστήματος) αλλά πρωταγωνιστεί και σε οικολογικές υπηρεσίες που αργότερα θα είναι στη διάθεση του κάθε καταναλωτή! Και όχι μόνο στην Αμερική και την Αυστραλία...

Στην Ευρώπη, το *Ινστιτούτο για την Ασφάλεια του Περιβάλλοντος*, με χορηγίες από το ΝΑΤΟ και από υπουργεία εξωτερικών της Φινλανδίας, της Σουηδίας και της Ολλανδίας, από το 2002 προωθεί συνεργασίες στρατού και πολιτών για την “αι-φόρο ανάπτυξη”, τα “βιοκαύσιμα” και άλλες “υπηρεσίες προς το οικοσύστημα”... Ο ομοσπονδιακός στρατός της Γερμανίας έχει ήδη δέκα χρόνια που βελτίωσε τον “περιβαλλοντικό κανονισμό” του υπουργείου άμυνας (18 Νοεμβρίου 1998), όπου μιλά για την ενθάρρυνση “οικολογικών κατασκευών, εναλλακτικών πηγών ενέργειας, εναλλακτικών οικιακών τεχνολογιών” και “κάθε διαθέσιμη λύση που θα μειώνει το κόστος της ενέργειας”.

Από την Αυστραλία ως τη Βραζιλία και από την Κένυα ως την Ταϊλάνδη, εκατομμύρια εκτάρια χρησιμοποιούνται για τη μαζική καλλιέργεια βιο-ενεργειακών φυτών... Συνεργάτες των στρατιωτικών προγραμμάτων είναι οι πρωτοπόροι της περιβαλλοντικής ευαισθησίας: πετρελαϊκές εταιρείες όπως η BP, η Shell, η Chevron, η Total και η Repsol, αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η General Motors, η Volkswagen, η FMC-Ford France, η PSA Peugeot-Citroen και η Renault, αλλά και πολυεθνικές σιτηρών και φυτοφαρμάκων όπως η Cargill (μέρος της Dow – παρασκευάστριας της βόμβας ναπάλμ), η ADM (από τις πρώτες πολυεθνικές που έσπασαν τις προ-καταλήψεις του Ψυχρού Πολέμου, εισάγοντας το χάμπουργκερ λαχανικών στην

ΕΣΣΔ) και βιοτεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Monsanto και η DuPont (που τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο παρασκεύαζαν τους προπομπούς των πιο επικίνδυνων πολεμικών αερίων και εκρηκτικών του 20ού αιώνα, από τα CFC ως το TNT και αργότερα συνεργάστηκαν στην παρασκευή καθαρού πλουτωνίου), και η Syngenta (όμιλος με προϊστορία σε εφευρέσεις προϊόντων εξολόθρευσης όπως το DDT).

Εντωμεταξύ όμως, το καλοκαίρι του 2008 έχει γίνει πια εκκωφαντική η προπαγάνδα, ακόμη και από τις φετινές εκθέσεις του ΟΗΕ και του ΟΟΣΑ, για την απάτη των βιοκαυσίμων (που ευθύνονται για την εκδίωξη εκατοντάδων χιλιάδων αγροτών από τα χωράφια τους, για την καταστροφή τεράστιων καλλιεργήσιμων εκτάσεων, για την αποψίλωση τροπικών δασών, για τη λιμοκτονία εκατομμυρίων ανθρώπων με τη ραγδαία ανατίμηση των τροφίμων). Η ΕΕ, ενώ είχε συμφωνήσει σε μια ντιρεκτίβα για τα βιοκαύσιμα σύμφωνα με την οποία θα κάλυπτε με αυτά το 10% των ενεργειακών της αναγκών μέχρι το 2020, θέλει ξαφνικά να επαναπροσδιορίσει τον στόχο της...

Μα πώς να “επιστρέψουμε” φαντασιακά στο πετρέλαιο; Και τις οικολογικές ελπίδες, το νέο εμπόρευμα των πολυεθνικών, να τις εγκαταλείψουμε και αυτές; Τώρα που και η BP αυτοαποκαλείται πλέον Beyond Petrol...

ΒΙΟΠΥΡΗΝΙΚΑ: Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ

Ευτυχώς υπάρχει διέξοδος. Ο καπιταλισμός μπορεί να παραμείνει πράσινος. Μπορεί να διατηρήσει την πρόσφατη και ομολογουμένως επιτυχημένη οικο-ρητορική του νομπελίστα ειρήνης Αλ Γκορ, καθώς και τις χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων για γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες για βιοκαύσιμα ή για “βιο-συνθετικές” εφαρμογές εξόντωσης και ελέγχου των πληθυσμών! Όταν κίνητρο δεν είναι μόνον το κέρδος, αρκεί η απλή ηδονή της κυριαρχίας, πασπαλισμένη με λίγο επιστημονισμό...

Τώρα που τα λόμπυ της βιοτεχνολογίας και των πετρελαϊκών φαίνεται να αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα με τη δυσφήμιση των βιοκαυσίμων, οι στρατοί, οι μόνοι εγγυητές της ασφάλειας και της ειρήνης, καλούνται να προτάξουν ως την πιο βιώσιμη ενέργεια μια νέα βιο-ποικιλία: τον συνδυασμό πυρηνικών και βιοκαυσίμων (ίσως και με κάποια νέα ονομασία όπως π.χ. *βιο-πυρηνική ενέργεια*). Σε περίπτωση ατυχήματος τύπου Τσερνομπίλ, (ή όπως η διαρροή, στις 8 Ιουλίου 2008, 30.000 λίτρων ενός διαλύματος που περιείχε ουράνιο 40 χλμ έξω από την Αβινιόν στη Γαλλία) οι στρατοί έχουν αποδείξει ότι μπορούν να επαναφέρουν την ισορροπία στο οικοσύστημα. Εργασία για την προστασία του περιβάλλοντος προσφέρουν όχι μόνο με την ανανεώσιμη ενέργεια αλλά και ανακυκλώνοντας τον πληθυσμό σε έναν υπερφορτωμένο πλανήτη: ό,τι δεν καταφέρνουν οι πολυεθνικές με τη φτώχεια και τις ασθένειες, το καταφέρνουν οι κάπως δραστικότερες λύσεις των στρατιωτικών επεμβάσεων – σε Αφρική και Μέση Ανατολή τα αποτελέσματα είναι ορατά...

Στο κοντινό μας περιβάλλον, η Γαλλία του βιολογικού Καμαμπέρ και της ανόθευτης σαμπάνιας, το πιο οικο-ευαίσθητο κράτος της ΕΕ, παράγει το 78% της ηλεκτρικής της ενέργειας πυρηνικά – γι' αυτό και έχει από τις χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε όλον τον βιομηχανοποιημένο κόσμο! Φυσικά έχει έτσι και τη μεγαλύτερη ανεξαρτησία στη χρήση των φυσικών πόρων! Μαζί λοιπόν με την εξαγωγή ενέργειας κάνει και εξαγωγή καινοτομίας: Ο γαλλικός στρατός συνήψε τον Ιανουάριο του 2008 συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να εγκαταστήσει μόνιμη βάση στον Κόλπο των γάλλων στρατιωτών με αντάλλαγμα ένα πρόγραμμα ειρηνικής πυρηνικής ενέργειας.

Γιατί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να λαμβάνει μόνο το 1/3 της ηλεκτρικής της ενέργειας από την πυρηνική βιομηχανία; Ας αυξήσει λίγο αυτό το ποσοστό και να συμπληρώσει το υπόλοιπο με βιοκαύσιμα - ας αφήσει και λίγο για τους πιο αριστοκράτες, τους φανατικούς των “ανανεώσιμων πηγών ενέργειας” και των βιοκαλλιεργειών...

Ας είμαστε ρεαλιστές. Δεν μπορεί να σβήσει έτσι άδοξα η βιομηχανία του πετρελαίου, ούτε ξαφνικά να κηρύξουν πτώχευση οι αγροχημικές της βιοτεχνολογίας... Αν συμβεί κάτι τέτοιο, κινδυνεύει να αλλάξει ο τρόπος ζωής στη Δύση, να διαταραχθεί δηλαδή ένα ιδεολογικό οικοσύστημα που βασιζέται στην ισορροπία κατανάλωσης και κατάθλιψης...

ΣΤΡΑΤΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟ:

- την **άρση των προκαταλήψεων για τα πυρηνικά** (που απέδειξαν τη θετική τους χρήση στη Χιροσίμα και το Ναγκασακί και είναι άλλωστε ελάχιστα βλαπτικά για την τρύπα του όζοντος)
- τη **συντήρηση της ισορροπίας μεταξύ ανασφάλειας και βολέματος** των προνομιούχων, τώρα και με πράσινο προσωπείο, αφού 30 εκατομμύρια πεινασμένοι έχουν πολύ λιγότερη αξία από τον τριπλασιασμό των ρεζερβουάρ που θα καίνε βιοαιθανόλη από σόγια
- τη **μείωση του πληθυσμού των φτωχών**, το αποτελεσματικότερο μέτρο για την καταπολέμηση της φτώχειας.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΞΑΣ!

ενάντια στη ναυοθηκή της κυριαρχίας